

הכוח הנשי בייסוד המדינה



מקומה של האישה בחברה הישראלית עבר כברת דרך מהקמת המדינה. ובכל זאת, בחודשים האחרונים אנו עדים לשיח ציבורי ער בנוגע למקומם של הנשים בצה"ל. דרך בחינת תפקידן ומעמדם של הנשים בימי קום המדינה נבקש לדון על מעמדם של הנשים כיום ואיפה היינו רוצים שהוא יהיה.

עבר - כשיצאנו לדרך

"תשע שעות ביום אני עומדת ומכבסת. אני שואלת את עצמי האם באמת זהו תפקידי?... אני מרגישה כח בלתי מנוצל".
חנה סנש, קיבוץ שדות ים, 2 בינואר 1942

"זה היה בשנת 1944, אותו הזמן הרבו לדבר על תפקיד החברה בפלמ"ח ולמעשה התפקידים האלה הצטמצמו בבישול, עבודה במחסן בגדים וכד'. הדבר גרם לנו לתסכול. היות שעברתי קורס מ"כים וקורס מ"כים קשור, הרגשתי את עצמי משכילה בענייני צבא, נשלחתי לקורס נשק 'כבד' - מכונת ירייה ומרגמות בחורשת משמר העמק. ומה היה התפקיד שלי? להיות המבשלת של הקורס. אמנם תפקיד מאוד חלוצי... ובכל זאת לא לתפקיד כזה ציפיתי... כל הזמן חייתי עם מועקה שאנחנו מתבזבזים, שאיננו עושים משהו חשוב בשביל הישוב".

חנה אבריאל-אליאסברג, מתוך עדות בשנת 1984 לארכיון יד טבנקין

הווה - בואו נדבר על זה

- איזה דמויות נשיות שאתם מכירים לקחו חלק בייסוד המדינה? [חביבה רייק, גולדה מאיר, שרה אהרונסון ועוד]
- בשעת לחימה מרבית הנשים ביצעו תפקידים של תחזוקה ושגרה, מה דעתכם על כך?
- האם נכון לשאוף לשוויון מלא בתפקידים בצה"ל בין נשים וגברים?

עתיד - נקודה למחשבה

- מה יהיה מקומה של האישה בישראל 2086?

השיר נכתב בשנת 1965. לאיזו אישה התגעגע המחבר ?



איפה הן הבחורות

מילים: יוסי גמזו

לחן: עממי רוסי

כשבגרוש היה חור - והוצאנו
את הזמן על ביצות וכבישים,
לא היו חתיכות בארצנו -
אך היו, יא חביבי, נשים!!!

אח! איפה, איפה הן,
הבחורות ההן,
עם ה"קוקו" והסרפן,
עם הטוריה
והשבירה.
למה כבר לא רואים אותן?!

הן היו אז רוכבות, כך ממעל,
על סוסי אגודת "השומר".
אך כיום - הן רוכבות על הבעל,
וחמור - זה כבר עסק אחר...

אח! איפה, איפה הן...

הן טמנו בחזה "פרבלום"
וכמה רימונים לשעת אש.
אך כיום - מחשופים יש כאלו,
שבקושי נכנס מה שיש...

אח! איפה, איפה הן...

הן קראו על הגורן את פושקין
וקרעו את הלב, בו בזמן!
אך כיום - זה שונה בפירוש, כי
הן מיד ניגשות לעניין...

אח! איפה, איפה הן...